

Jubileumlied 25 jaar Meergalm

- Het is te mooi om waar te zijn
maar toch vind ik het zo fijn
op dit feest te zijn
van zilver ach, waar is de tijd ?
Vijf en twintig jaar geleen
zongen jullie met heel veel
in de kerk, op 't plein,
voor God en ook de Boerenkrijg

- Dank aan 't voltallige bestuur
dank voor elk gegeven uur
wij waarderen 't echt
vanuit ons hart, ja heel oprecht.
Jullie staan altijd weer paraat
met iets nieuws dit jaar na jaar
een concert, een reis
bezinning of wat vrolijkheid.

Refr. 1: Proficiat allemaal
het koor is heel speciaal
muziek geeft sfeer en levensmoed
kom zing met een blij gemoed.

- Meergalm zal nimmer, nooit vergaan
't blijft nog jaren lang bestaan
geef het maar niet op
want weet, het koor moet naar de top.

Refr. 1

Refr. : Blijf zingen al te gaar
dan word je honderd jaar
bezing al 't mooie hier op aard
het leven is toch de moeite waard